

De opening van het wielerseizoen 2014 door Wim Arends

We zijn goed begonnen, het weer was ernaar en er stond niet teveel wind, een strak blauwe hemel, maar zoals sommigen al in de korte broek waren, dat was mijns inziens nog wat vroeg.



Er waren 50 deelnemers bij de 100 kilometer tocht en zo'n 28 bij de 55 kilometer.

De pontbaas was weer blij dat de overtocht betaald werd door 1 persoon, dat scheelde een hoop afrekenwerk.

Inmiddels was Peter Paparazzi al begonnen met foto's te schieten, dus die zullen wel weer op de website komen.

Er waren nogal wat fietsers op de weg, dus de commando's klonken behoorlijk vaak, VOOR, TEGEN, ACHTER, ACHTER ELKAAR.

Enfin de doorgewinterde fietser van de toerclub kent het allemaal wel.

We zijn in een rustig tempo richting Greup gereden, waarna al snel Westmaas in zicht kwam.

Mij viel op dat, op een enkeling na, iedereen aardig kon volgen.

Langs de Binnenmaas was het prachtig: aan de ene kant het water en aan de andere kant de polder en veel kerkbezoekers. Maar ja, daar hadden wij even geen tijd voor.

Na Puttershoek zijn we langs de Oude Maas even gestopt voor een beetje drinken en wat te eten.

Ik had de indruk dat iedereen dit een welkome afwisseling vond.

Na een minuut of 10 zijn we weer op pad gegaan, richting Heinenoordtunnel, om vandaar uit langs de gorzen en het fietspad langs de Oude Maas naar de Spijkenisserbrug te rijden.

In de laatste kilometer een ieder verteld dat na de brug ieder zijns weegs kon gaan.

Al met al een fijne tocht.

Tot de volgende keer.

Wim Arends

Hekelingen, 9 maart 2014